

Uitreiking Limburger van verdienste aan Huub Narinx bij zijn afscheid als directeur Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), Valkenburg, 9 september 2025

(Gesproken woord geldt)

Beste mensen,

Acht jaar geleden werd Huub Narinx directeur van de toen bijna 100 jarige Limburgse Werkgeversvereniging; een club opgericht op 22 juli 1918, toen nog met de toevoeging Rooms-Katholiek en in aanwezigheid van de bisschop; en de gouverneur van toen.

Ook toen waren het spannende en snel veranderende tijden; vandaar dat oprichter, maar bovenal geestelijk adviseur van deze nieuwe vereniging, pater Cassianus, opriep vooral verbinding te zoeken: verbinding met elkaar als werkgevers, maar óók met hun werknemers.

Hij pleitte op die 22^e juli voor een solidariteit tussen 'patroon en werkman' die náást en niet tegenover elkaar stonden.

Want dan zou er best wel eens een nieuwe én vooral betere samenleving tot stand kunnen komen: een beter en sterker Limburg

Nee, Rooms-Katholiek

is de LWV niet meer
maar ik denk,
dat we wél kunnen stellen
dat Huub Narinx
als afscheidnemend directeur
van het huidig LWV,
geheel in de geest
van Pater Cassianus handelde,
ofwel een behoorlijk verbindend
boegbeeld werd.

Alles en iedereen verbindend
zorgde hij in ieder geval
dat de stem van de Limburgse werkgevers –
regionaal én nationaal –
beter werd gehoord.

Zo goed zelfs,
dat ook de landelijke werkgeversclub VNO-NCW
zegt:
"kijk vooral naar Limburg,
als je wilt weten
hoe je jezelf in Den Haag beter in de kijker kan zetten."

Vanuit diezelfde verbondenheid
was hij ook een enthousiaste
aanjager van de
Limburgse economie.

Zoals hij uitdaagde
om grenzen te negeren
en samen met de burens
euregionaal te ondernemen;

en vooral ook
aansluiting te zoeken
bij het onderwijs

om die vakmensen op te leiden
waar zo'n beetje elke sector om verlegen zit;

én mét kennisinstellingen
zoals Brightlands,
voor de broodnodige innovatie en transitie.

Want ja,
ook daar was hij onvermoeibaar in.
In het op alle mogelijke manieren
agenderen van de uitdagingen
van deze tijd,
zoals ook in columns in De Limburger.

Columns waarin hij bijvoorbeeld
– als een moderne pater Cassianus –
vaker opriep om met zijn allen
voor een mooiere en betere wereld te gaan.

Een wereld die overigens
best beter in haar oren mocht knopen
dat Limburg hiervoor zowel
de kansen als ambities in huis heeft.

Ja, beste mensen,
zo kan ik nog wel even doorgaan
over de verdiensten
van deze vertrekkende directeur.

Zoals hij bijvoorbeeld
ook in tijden van crises
– zoals corona en de watersnood –
sterk opkwam voor gedupeerde werkgevers
en ijverde voor betere informatie en regelingen...

Maar beste Huub,
beter kan ik gewoon samenvatten

dat jij aan het roer stond
in de spannende en snel veranderende tijden van nu.

En dat jij daarbinnen dus inderdaad
bedrijven, overheid, onderwijs en samenleving
op een unieke manier met elkaar wist te verbinden.

Waarbij je oog hield voor de uitdagingen van nu:
het grote belang van innovatie, duurzaamheid en oog voor onze planeet,
en het besef dat – óók in 2025 –
dat sterke relaties tussen werkgevers, werknemers en andere partners
van levensbelang zijn;
zeker voor de economie van Limburg.

Een economie die jij in jouw tijd
als directeur van de Limburgse werkgevers
onmiskkenbaar een duw
in de goede richting hebt gegeven.

En dat is waarom vandaag,
net als tijdens de oprichting
van de LWV in 1918,
wederom een gouverneur
aanwezig is.

Omdat - en nu word ik even officieel -

Gedeputeerde Staten van Limburg
hebben besloten
jou Huub Narinx,
te benoemen tot
Limburger van Verdienste
uit waardering voor je grote verdiensten
voor de Limburgse economie
en in het bijzonder
voor het Limburgse bedrijfsleven.

En ik,
als Gouverneur van Limburg,
ben hier om jou
dit teken van waardering
te mogen uitreiken.

Kom je even naar voren?