

**Uitreiking Provinciale Erepennenning Anya Niewierra op 19 februari 2025
in Sint Gerlach Paviljoen Valkenburg**

Beste mensen,

140 Jaar geleden begon het verhaal van de VVV.
En ik denk dat niemand hier aanwezig,
het verrassend vindt
dat het verhaal van de *Vereniging voor Vreemdelingenverkeer*
in 1885 juist hier begon;
hier in Limburg, hier in Zuid-Limburg, hier in Valkenburg.

1885,
Limburg was toen nog geen 20 jaar
een 'normale provincie' van Nederland;
en pas veel later leerde ik
dat dat Nederland toen niet eens écht
op Limburg zat te wachten.

Boven de rivieren
gingen eerder schijnbaar
serieus typeringen over ons rond
in de trant van

'Een vraemd aanhangsel'
'Een ellendig strookje land'
'Een uitwas van ons land, dat onze beste sappen verteert..'

Niet te geloven, maar waar:
de Hollander was niet super enthousiast
over het toen nieuwe, elfde kind in de familie.

Maar ondertussen groeide toen
toch ook een zeker nieuwsgierigheid
naar dat 'nieuwe strookje land',
met die unieke ligging
met die unieke looks en
met die unieke historie...

Het was dus ronduit slim van die ondernemers hier om samen haar 'unieke, exotische' karakter te gaan promoten en zo die 'vreemdelingen' naar hier te lokken...

Waar anders dan hier zou inderdaad dat briljante idee hebben kunnen ontstaan?

Beste mensen,
dit was het begin van die eerste VVV
maar ik ga niet met u
die hele 140 jaar doorlopen
tot wat nu al een tijdje *Visit Zuid-Limburg* heet.

Maar laat me inzoomen op
een – voorlopig – laatste hoofdstuk in dat verhaal,
dat begin jaren negentig begon
met het aanstellen van een
28 jarige directeur voor de Valkenburgse VVV.
De jongste in Nederland ooit...

De jongste ooit,
En sindsdien misschien ook wel
de méést gedreven,
méést inspirerende en
méést visionaire ooit.

Het begon met haar hartenwens
Valkenburg volledig te ontdoen
van het imago als dé plek
voor jongeren om in de zomer een
feestje te komen of zelfs te verbouwen...

en eindigde met een totale toekomstvisie op toerisme in Zuid-Limburg
onder de naam *Bestemming Zuid-Limburg 2030*
met een heel ambitieus uitvoeringsprogramma...

En in de tussentijd was zij,
we hebben het natuurlijk over Anya Niewierra,
een stuwende kracht achter

- die fusie van al die VVV's in Zuid-Limburg waar zij dan ook directeur van werd;
 - het binnenhalen van de Tourism for Tomorrow Award door Parkstad Limburg;
 - het Nationaal Landschap Zuid-Limburg;
 - het bezinningstoerisme;
 - het duurzaam toerisme;
 - het grensoverschrijdend toerisme...
- en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Kortom het nu bijna 140 jaar oude verhaal
over het vreemdelingenverkeer
dat we vandaag vieren,
werd met haar bepaald geen thriller,
maar eerder een avonturen-, liefdes- en streekroman in één.

Zij wist van een mooi plaatjesboek
óók een mooi verhalenboek te maken
die het unieke uiterlijk
ook een unieke diepgang geven,
waarmee ze de vreemdeling
als een Sirene
bleef verleiden
dit mooie stukje aarde
te bezoeken.

Maar na 32 jaar heeft ze dus besloten
om dit 'kindje' zoals ze het toch ging beschouwen,
om dit kindje met die bestemmingsgids voor 2030 in handen
over te laten aan een nieuwe generatie.

Om voortaan enkel als 'auteur'
door het leven te geven,
een hoedanigheid waarmee ze dus juist
wél thrillers de wereld in schrijft.

En hoe!

Ze had afgelopen december hier nog niet haar troon afgestaan als koningin van het toerisme, of de Volkskrant riep haar in het begin van het nieuwe jaar al uit tot de nieuwe koningin van de Nederlandse letteren.

Tot nieuwe koningin omdat ze met haar thriller de Camino over die Emiel die geen Emiel bleek te zijn, op nummer 1 stond in de top 100 van meest verkochte boeken in Nederland in 2024.

En dan stonden ook nog eens haar 4 andere boeken in de lijst van 60 best verkochte boeken. Het wordt nu dus uitkijken naar dat zesde boek!

Maar beste Anya, als ik het woord nu rechtstreeks tot jou mag richten:

je realiseerde je het wellicht niet, maar in feite vervulde jij als directeur van Visit Zuid-Limburg en ik als gouverneur in ieder geval in één opzicht dezelfde functie: en wel het wereldkundig maken van het 'beste, sterkste en mooiste' van Limburg.

Alleen, en dat heb ik even nagekeken, daar hebben we in de afgelopen 32 jaar maar liefst 6 mannelijke gouverneurs voor nodig gehad. Van Emile Mastenbroek tot en met Emile Roemer...

En deze laatste Emile, ik garandeer je déze 'Emiel' is precies wie hij zegt te zijn, heeft de eer jou uit naam van de provincie die jij zo ongelooflijk goed

over het voetlicht wist te brengen,
om jou namens die mooie provincie
haar Erepinning toe te kennen.

Een Erepinning, zo verzeker ik je,
die zij alleen reserveert voor wie
écht héle uitzonderlijke prestaties
voor haar heeft neergezet.

In jouw geval dus
de geweldige manier waarop
je haar unieke 'ligging, looks en historie'
in de markt hebt gezet.

Mag ik je vragen
om naar voren te komen?