

**Herdenking Bevrijding Gennep, 15 februari 2015**

Beste mensen,

Bij elke herdenking waar ik spreek,  
zeg ik télkens weer  
hoe belangrijk het is  
om verhalen van toen te blijven vertellen.

Verhalen die vertellen  
dat niet heel Limburg  
zo snel was bevrijd als  
Mesch, Maastricht en Mook,  
maar dat het bijna zes maanden duurde.

Oók hier in Gennep  
duurde het 5 barre maanden  
voordat de vijand was verjaagd.

En hoe wrang was het hier, dat je

- terwijl je de vrijheid over de rivier al in het vizier had,
- je móest vertrekken,
- om maanden later terug te keren  
in een totaal verwoest en leeg geplunderd thuis...

Ik vertel dan vaker over de 26 jarige Diny van Abel  
die in haar dagboek schreef hoe 'dieptreurig' dat was en  
'dat je zó weer zou gaan lopen'; en  
hoe haar moeder stond te 'schreien'  
en terug naar Friesland wilde ...

Alleen beelden van nu,  
uit Oekraïne, Gaza of Syrië,  
geven een indruk  
van wat Diny en haar moeder  
híer toen aantroffen,  
hóe het er hier toen uitzag...

Maar bovenal vind ik het belangrijk  
om al die verhalen te blijven vertellen  
omdat ze ons leren  
hoe ongelooflijk veel  
die vrijheid en het terugkrijgen van de  
democratie tóen heeft gekost.

Véél heeft gekost aan leed en levens van burgers en verzetsmensen,  
maar óók aan leed en levens van bevrijders,  
die hier zó hard hebben gevochten,  
en waarvan velen,  
zoals die 210 mannen hier op het kerkhof in Milsbeek  
voor áltijd bij ons bleven.

Dat is waarom ik vaak  
verwijs naar een vredesmonument  
in het Zuid-Limburgse Kerkrade,  
waarop staat geschreven:

“Opdat we de vrijheid waard blijven.”

De vrijheid waard blijven;  
ik denk dat we onszelf,  
in de tijd van nu,  
géén betere opdracht kunnen geven.

En dan gaat het in mijn ogen  
niet om de vrijheid  
die wij al 80 jaar zó gewoon zijn;  
en zó eigen hebben gemaakt  
dat we neigen te denken  
dat die enkel voor onszelf geldt  
en níet voor de ander...

Nee, dan gaat het over  
de zwaarbevochten vrijheid

waar ánderen toen hun leven  
voor waagden en gaven...

Een vrijheid die ik iemand – Angela Merkel –  
onlangs heb horen verwoorden als:

“ware vrijheid is níet alleen de vrijheid ván iets  
– van dictatuur en onrecht –  
maar blijkt uit de verantwoordelijkheid vóór iets:  
vóór de medemens,  
vóór de samenleving,  
vóór onze gemeenschap”

Een idee van vrijheid  
dat ik hier terugzie in het bevrijdingsmonument,  
met dat beeld van de Barmhartige Samaritaan,  
hét symbool van de mens  
die de vrijheid neemt  
zich verantwoordelijk  
te voelen voor de medemens...

En dan lees ik ook de woorden  
geschreven op dit monument:

‘Het leven dat zij voor de vrijheid gaven,  
verbiedt ons te leven als  
angstige slaven’

Het zijn woorden die leren  
dat het moed vraagt  
om op te komen  
voor elkaar; voor de ander...

Verzetsman Pierre Verhasselt  
hád die moed.  
Hij gaf kleding, dekens en geld aan het verzet;  
zocht naar adressen voor onderduikers;

had zélf onderduikers...  
maar werd verraden, opgepakt en verloor zijn leven  
in de hel van Buchenwald.

Oók mijn vader – Chris Roemer - had toen  
die moed om op te komen voor die ander.  
Hém kostte het een flinke marteling en bijna zijn leven.  
Hij zou de kogel krijgen,  
maar zijn vrienden uit het verzet  
wisten hem nét op tijd  
op spectaculaire wijze te bevrijden.

Anders had ik niet eens bestaan;  
hier niet voor u gestaan...

Maar dat doet mij – en u waarschijnlijk ook –  
altijd weer afvragen: zou ik die moed óók hebben?

De moed om in een oorlog,  
die barmhartige Samaritaan te zijn,  
om met gevaar voor eigen leven,  
die hulp te bieden aan de ander?

Zolang wij vrij blijven  
van oorlog en dictatuur  
zullen u en ik  
het nóóit weten.

Maar niets zou ons nú  
in de weg moeten staan  
om ook in de - toch harder wordende-  
wereld van vandaag  
de moed te hebben  
om op te blijven komen  
voor een humane samenleving.

Laat ons zo

niet alleen die vrijheid waard blijven  
die toen zoveel offers vroeg,  
maar net zo goed voorkomen  
dat het ooit weer zó mis zou kunnen gaan...