

Uitreiking hofleverancierschap aan Bessems dranken, 25 november 2024, Maastricht

(gesproken woord geldt)

Beste mensen,

Bij eeuwelingen als Bessems Dranken,
dwalen mijn gedachten altijd uit
naar de oprichters.

Hoe in dit geval een paardenman als **Sjang Bessems** in Borgharen belandt,
verliefd wordt op overbuurmeisje **Léne Frijns**,
en dan met haar broer **Jef** plannen gaat smeden.

Wie zou nou als eerste het idee hebben geopperd,
om samen in de drankhandel te stappen?

En wáár zouden ze dat bedacht hebben?
Aan de keukentafel van de familie Frijns?
Of misschien meer voor de hand liggend:
in het café...?

Hoe dan ook,
ze gingen er samen voor,
voor die drankhandel.

Wat in die tijd misschien
best een gewaagde keuze was,
want het waren ook gouden jaren
voor de blauwe-knoop beweging.

In Amerika kon je in die tijd
zelfs – officieel dan toch –
geen druppel drank krijgen,
vanwege die grote drooglegging.

En hier had je te maken
met een actief – uiteraard katholiek –
Zuid-Limburgsche Drankweerdercomité,
dat alles op alles wilde zetten
om drankgebruik
onder mijnwerkers en fabrieksarbeiders
een halt toe te roepen.

Was het daarom dat **Sjang** en **Jef**
niet alleen gingen handelen in bier,
maar ook zelf hun limonade
gingen maken?

En hoe toevallig is het
dat de **tweede generatie**
zonen **Jef** en **Jan** van Sjang
stoppen met het maken van die limonade
als ook dat Drankweercomité
in de jaren zestig ter ziele gaat?

Ik weet niet of **Sjang** en **Jef**
daar treurig over waren...
Tsja de tweede generatie
maakt natuurlijk zijn eigen keuze,
passend bij de tijd,
in dit geval natuurlijk de 60-er jaren
met de opkomende jongerencultuur
en bijbehorende biertjes...

Al vermoed ik wel dat **Jan**
op zijn beurt
begin jaren negentig
wel een stevige borrel
kon gebruiken
toen hij zijn zonen – **derde generatie inmiddels** –
Ronny en **Eric**
die grote uitbreiding
naar Maastricht zag maken...

Maar hij zal er allicht
ook eentje op genomen hebben
toen hij zag
hoe succesvol
zijn zonen waren
en alleen maar nóg groter werden.

En ja dan wordt het 2020,
met **enkel nog Eric** aan het roer,
met een gloednieuwe loods aan de Balijelaan
en dan komt daar dat stomme virus,
dat echt alles wat feestelijk is en nog meer
uit de samenleving duwt.

Dan sta je daar
écht wel te vrezen
dat een erfenis van bijna 100 jaar
in rook opgaat,
maar ik denk dat
de vader, oom, opa en oudoom
enkel trots kunnen zijn geweest,

op hoe hun nazaat
 meteen álles op álles zette
 om de zaak er doorheen te slepen
 en toch weer het juiste
 commerciële antwoord wist te vinden.

Want zie,
 de zaak ging níet over de kop – in tegendeel -
 en mag dus vandaag
 dat schild aan de gevel hangen.

Het schild van de hofleverancier.
 En u en ik weten
 dat deze gerenommeerde bedrijven
 over het algemeen niet echt
 aan het hof leveren,
 maar ik heb zo 'n vermoeden
 dat het koninklijk paar
 ooit wel eens hier in Limburg
 een drankje in handen hebben gehad
 geleverd door Bessems Dranken.

Net zo goed is de kans bijzonder klein
 dat er überhaupt een Limburger
 bestaat die nog nooit
 iets van Bessems gedronken heeft,
 in het café, met carnaval, schuttersfeesten, festivals noem maar op

Drie generaties,
 het blijft altijd machtig,
 en de vierde, **Eric junior**
 zit nu ook al een tijdje in de zaak,
 dus de toekomst lijkt met ook wel verzekerd!

En tsja, dan zie ik in mijn verbeelding
 toch **Sjang en Jef**
 daar op een wolkje aan die keukentafel of toog zitten,
 het glas heffen,
 elkaar op de schouders slaan,
 en maar tegen elkaar blijven herhalen:
 hadden wij dit ooit
 op die eerste juli in 1924 kunnen dromen?
 Wij hofleverancier?

Ja, zeg ik dan tegen allen hen daarboven
 en u hier,
 Bessems dranken is het vanaf vandaag écht:
 hofleverancier!