

**80 jaar bevrijding Kessel en Kessel-Eik, Kessel, 19 november 2024**

Beste mensen,

Sinds de start van 80 jaar bevrijding  
in het Zuid-Limburgse Mesch,  
blijf ik herhalen  
hoe belangrijk het is  
om verhalen te blijven vertellen.

Verhalen die vertellen dat  
nadat in Mesch, Maastricht en omstreken  
de vlag uit kon,  
de bevrijding van Limburg  
nog 6 maanden lang  
veel verdriet, verlies en verwoesting bracht.

Ook hier in Peel en Maas,  
hier in Kessel-Eik, in Kessel,

- waar met die kerkrazzia de jacht op mannen begon, 83 mannen verdwenen en 4 nooit terugkeerden;
- waar kerk en kasteel op de valreep kapot moesten;
- waar je de kanonnen hoorde bulderen van de Slag om Meijel en de Peel, die vreselijke, modderige en dodelijke slag, door de BBC 'de zwaarste sinds Normandië' genoemd'; en
- waar bevrijding nog lang geen veiligheid betekende als je aan de frontlinie blijft liggen...

Er zijn nog maar weinig mensen  
die deze verhalen over 'ontbering, angst en pijn'  
nog zelf hebben meegemaakt,  
maar toch moeten we ze blijven vertellen.

Blijven vertellen omdat ze óók verschrikkelijk veel lijken  
op wat mensen nu elders meemaken,  
aan de rand van Europa en in het Midden-Oosten;  
en een stuk dichterbij komen

als je weet dat dat leed  
ooit ook hier is gevoeld.

Maar bovenal moeten we ze blijven vertellen  
omdat ze leren  
hoeveel leed en levens  
onze vrijheid heeft gekost,  
van burgers, bevrijders en verzet.

Daarom blijf ik ook  
sinds die start van '80 jaar vrijheid'  
oproepen  
die vrijheid waard te blijven.

Níet de vrijheid  
die wij van na de oorlog  
als ons hele leven gewoon zijn;

en ons zo eigen hebben gemaakt,  
dat we neigen te denken,  
dat die alleen voor jezelf geldt;  
en niet voor de ander.

Nee dan gaat het over de zwaarbevochten vrijheid  
waar anderen hun leven voor gaven of waagden.

Zoals bijvoorbeeld *Kenneth Thayer*,  
de 99-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan,  
die twee maanden geleden  
zo'n prominente rol speelde in Mesch  
bij die start van 80-jaar bevrijding.

Hij was het die op die dag  
door onze koning en koningin  
werd opgehaald bij de grens  
waar hij destijds  
als één van de eersten

overheen stapte  
om te vechten voor onze vrijheid  
en democratie.

Kenneth die ook een rol speelde  
in de verovering van Aken,  
en als hij jaren na de oorlog,  
samen met zijn vrouw,  
die stad weer bezoekt  
herkennen twee Duitse vrouwen hem  
en vallen hem huilend om de hals.

Als Kenneth's vrouw niet begrijpend vraagt

"waarom? Hij was toch hun vijand geweest?"

antwoordden de vrouwen:

"Nee! uw man heeft óók óns bevrijd!"

Een mooi verhaal  
dat goed laat zien  
dat het grote kwaad  
níet een volk of een land was,  
maar het nazi-gedachtegoed,  
dat mensen tegen elkaar opzet  
en de democratie aan de laars lapt.

En daarmee ook een verhaal  
dat in de wankele wereld van vandaag  
een inspiratie kan zijn  
voor hoé we nu  
de vrijheid waard kunnen blijven.

- Laten we vooral blijven beseffen  
dat de meeste mensen,  
van welke achtergrond of geloof dan ook,

gewoon rustig willen leven,  
in vrede, veiligheid en harmonie;

- Laten we dus,  
óók over grenzen heen,  
op zoek blijven of gaan  
naar wat ons bindt,  
in plaats van wat ons scheidt; en
- Laten we dus vooral nú niet in de val trappen,  
om hele groepen over een kam te scheren,  
of tegenover elkaar te zetten.

Want dat is dus precies  
waarom we de verhalen van toen  
nú moeten blijven vertellen.

Niet enkel om te herinneren,  
en zoals vandaag om te herdenken,  
maar ook om - sámen - te voorkomen.

Of beter:  
samen te zorgen  
dat vrijheid en democratie  
voor íedereen  
óók een toekomst houdt  
of krijgt.