

**Herbenoeming van burgemeester Jos Hessels (Echt-Susteren),  
op 28 maart 2024**

Jos.

Een derde termijn.

Man – je zou hier maar een half jaartje blijven, toch?

Dan moet het wel heel goed passen.

En dat zullen meer mensen hier vinden... (anders stonden we hier niet).

*Beste mensen,*

Een derde termijn voor uw burgemeester.

Een man van de publieke zaak.

Een burgervader die er is voor zijn mensen.

Iemand die leeft voor de gemeenschap, en voor de samenhang in dit smalste stukje Nederland.

Iemand ook die niet terugdeinst op de momenten dat het moeilijk wordt.

En dat wordt het steeds vaker – voor steeds meer burgemeesters.

Het is een ambt waarin je altijd 'aan' staat en moet kunnen omgaan met hindernissen en verrassingen.

De criminele motorclubs. (Pff!)

Het dossier rondom het klooster.

Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.

Of neem de drugsproblematiek.

Met de wrange grap die dan gemaakt wordt: het is hier meer 'sluiten' dan 'openen', zo af en toe...

En dan druk ik het nog zacht uit.

*Beste mensen,*

U heeft hier een mooi en bijzonder samenzijn met elkaar, vanavond.

Onder elkaar.

Niet te gek of groots – maar wel even stilstaan bij dit feestelijk moment.

Met 'uw' Jos en zeker ook 'uw' Brigitte.

Even stilstaan bij de opmaat naar wat straks gewoon kan uitmonden in 18 jaar trouwe dienst aan de gemeenschap van Echt-Susteren.

Met alle formele taken, rollen en verplichtingen die daarbij horen.

En natuurlijk: al die momenten waarop je er als burgervader mag zijn voor 'jouw' inwoners.

Of het nu positieve momenten zijn, met lintjes, het LVK, huwelijken en carnaval...

Of droevige en moeilijke tijden, waarop de mensen vooral een hand op de schouder nodig hebben, om te weten dat er iemand voor ze is...

Beiden geven het ambt die speciale... die *eervolle* dimensie.

En om dat nog eens zes jaar te mogen meemaken is toch eigenlijk een fenomenaal gegeven.

Want wat is nu mooier dan er te zijn voor zoveel anderen?

Ondertussen weten we hier allemaal ook... dat geen *Raad zonder Raadgevers* kan.

Een promotie, Jos – dat kon er ook nog wel even bij.

Naast de praktijk van alledag en de bestuurlijke issues die dan voorbijkomen óók met de onderzoekende blik vanuit het gemeenterecht de publieke zaak beschouwen.

Die combinatie blijf ik fantastisch vinden.

Plus jouw werk bij de VNG, niet te vergeten. Het ondersteunen en actief uitdragen van de De Vastelaovend, de processie rondom het culturele erfgoed van de Heiligdomsvaart, die niet alleen Susteren maar heel Limburg op de kaart zet. Je inspireert mensen vanuit gastvrijheid om onze bourgondische streekproducten via het Citta Slow label te gebruiken. En dan niet in de laatste plaats; het smalste stukje Limburg heeft in jou de ideale ambassadeur om internationale samenwerkingen te promoten.

'360 graden openbaar bestuur' – het zou een prima titel zijn voor jouw werk en inzet, inmiddels.

Dat openbaar bestuur is al een loopbaan lang wat jou drijft en je maakte hier in Echt-Susteren het nodige mee.

*Beste Jos,*

Je gaat ongetwijfeld weer enerverende jaren tegemoet, hier in deze prachtige en unieke gemeente.

Ik vertrouw er op dat je zorgvuldig in contact blijft met de behoeften en de zorgen van de 32.000 inwoners hier.

En ik hoop dat Raad en College van dit *Smalste Stukje* zometeen een hele *Brede Glimlach* zien... wanneer je na de officiële beëdiging definitief weet dat je hier nog een tijdje door mag.

Ik wens je veel succes!

Dank u wel.