

Opening TEFAF, op 9 maart 2024

Beste mensen,

Er is maar één *aw brögk*.

Er is geen Vrijthof zo mooi als die van Maastricht.

Er zijn maar weinig pleinen zo prachtig als het *Onzelievevrouweplein*.

Maar ook dit heb je dus nergens anders (dan hier)!

Zevenduizend (7000!) jaar aan kunstgeschiedenis onder één dak.

Al die magnifieke kunst uit al die verschillende tijdperken.

Op een *magische* locatie.

Elk jaar wordt het hier weer omgetoverd.

Prachtig en uniek!

Zo gaat dat in de stad waar TEFAF thuis is.

Naast haar beeldschone uiterlijk, is de provinciehoofdstad van tóen inmiddels echt een stad met internationale allure geworden.

Stad van Europa, stad van de wereld.

Tijdens TEFAF helemaal.

Ooit had het evenement de focus op Nederland.

Tegenwoordig is er een mondiale blik.

Er wordt gekocht – of alleen gekeken.

Er wordt beleefd en genoten.

En er wordt gesproken en geleerd.

Overmorgen is er bijvoorbeeld een panel van de Nederlandse Unesco Commissie.

Over de bescherming van cultureel erfgoed.

Heel relevant nu – met al die conflicten, wereldwijd.

Net zoals al die onschuldige mensen zich niet kunnen verdedigen... zo zijn kunst en cultuur tijdens conflicten ook aan hun lot overgeleverd.

Het is het beschermen dubbel en dwars waard – en het is mooi dat ook dáár tijdens TEFAF aandacht voor is.

Beste mensen,

Kunst en cultuur werken wereldwijd voor heel veel mensen als een soort *ziel* van hun bestaan.

Bijzondere kunst maakt iets in je los.

Een schilderij, een beeld, een foto – maar ook een voorstelling, of een muziekstuk.

Waar een speciaal kunstwerk je soms *bijblijft* – blijft cultuur *altijd bij je*.

Het is naast de kunst, ook die ongrijpbare optelsom van alles om je heen.

De gebouwen.

Het landschap waarin je leeft.

De mensen om je heen.

De taal.

De gebruiken en manieren.

En de vaste momenten op de kalender, niet te vergeten (!).

De rituelen.

TEFAF is zo'n terugkerend en fascinerend onderdeel van de Maastrichtse cultuur.

Je weet elk jaar dat het komt en dat het *iets* met je doet.

Maar toch is haar uitwerking ieder jaar weer anders.

Het maakt TEFAF het verrassende ritueel om trots op te zijn.

Ik wens u allemaal veel plezier en inspiratie toe.

Dank u wel.