

Veteranendag 2022, 18 juni 2022, Nationaal Herdenkingspark Roermond

Veteranen,
dienend militairen,
burgemeester,
beste mensen,

Nog geen drie weken geleden
mocht ik op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten
voor het eerst als uw gouverneur spreken
ter ere van Memorial Day

Nadien sprak ik met acht Amerikaanse veteranen,
de jongste 96 de oudste de 100 gepasseerd,

- **die ieder voor zich nog steeds** trots zijn gestreden te hebben voor vrijheid, vrede en veiligheid;
- **die ieder voor zich nog steeds** de sterke onderlinge kameraadschap en verbondenheid voelen;
- **die ieder voor zich nog steeds** de kameraden in hun hart dragen, die ze toen verloren, soms zelfs voor hun ogen.

Maar bovenal vertelde zij mij dat ze dankbaar waren.

Dankbaar dat hun gesneuvelde kameraden ook na 77 jaar nog niet zijn vergeten; én zij zelf nog steeds met zoveel egards worden ontvangen; iets was ze in hun eigen land al lang niet meer zo ervaren...

Vandaag mag ik óók hier als u nieuwe gouverneur voor het eerst spreken, nu ter ere van de Limburgse Veteranendag.

En dan vraag ik mij toch af: hoe is dat nou voor u? Voor u als Nederlandse veteraan. Voelt u zich voldoende gezien, gehoord en gewaardeerd? En worden uw gesneuvelde kameraden voldoende herdacht?

En dan denk ik – hoop ik – dat het u deugd doet dat er nu rond veteranendagen óók in Limburgse gemeenten witte anjerperken verrijzen uit eerbetoon aan u, de veteraan.

Net zoals er nu ook viaducten en tunnels vernoemd worden naar uw kameraden die niet levend van hun missie terugkeerden.

Zoals de **Maastrichtse korporaal der eerste klasse Petrie Crijns**.

Zeventien was ze, toen ze vol overtuiging het leger inging en zich er volledig op haar plaats voelde.

Maar ze is tweeëntwintig is ze als ze in februari 1992 als eerst vrouwelijk militair het leven verliest in een vredesmissie, in Bosnië...

Sinds 2 december vorig jaar draagt een tunnel in Maastricht haar naam...

Of de **Hout-Blerickse kapitein-vlieger René Zeetsen**. Dertig was deze gepassioneerde vlieger toen hij op 17 maart 2015 het leven verloor toen zijn gevechtshelikopter crashte, tijdens zijn vredesmissie in Mali.

Een jong gezin liet René achter...

Sinds 6 april draagt een Venloos viaduct zijn naam.

Zijn dochter en zoon – toen in 2015 nog ongebooren –
onthulden op die dag samen het bord met zijn naam...

En **sergeant Bart van Boxtel (29) uit Stein**,
25 mannen bent u – zijn wij – verloren in Afghanistan.
Hij is er één van, als op 29 juni 2006 de helikopter
waarin hij zat, te pletter slaat tegen een bergrug.
Sinds 11 mei is ook in zijn woonplaats een viaduct naar
hem vernoemd.

Niet alleen vernoemd, want iedereen die daar doorheen
wandelt, fiets of rijdt, kan oog in oog komen te staan
met een levensgrote afbeelding van hem...

Drie eerbetonen die het afgelopen jaar, ín Limburg,
zichtbaar werden in het straatbeeld. Uit respect en
dankbaarheid voor het offer dat zij brachten
voor 'vrede, vrijheid en veiligheid' ver van huis

Aan de andere kant,
denk ik dat u het afgelopen jaar
ook diep bent geraakt.

Ik kan me heel goed voorstellen dat de inval in **Oekraïne** er bij u extra inhakt.

Omdat u écht weet hoe vreselijk een oorlog is; hoe het ruikt, voelt en verwoest; en uw handen wellicht jeuken om nog meer te doen, dan het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en het organiseren van hulpgoederen, zoals verschillende Limburgse veteranenclubs nu doen...

Net zoals het u persoonlijk zal raken, dat ze nu in **Afghanistan** weer terug zijn bij af. Terwijl u 20 jaar lang, met 30 duizend man (&vrouw) uw best heeft gedaan om het daar beter te maken; en u ondertussen 25 kameraden verloor...

Net zoals ik ook begrijp dat het grote **Indië**-onderzoek van afgelopen februari, inclusief de excuses voor het geweld van premier Rutte, oude wonden hebben opengereten. Zeker voor u, die net als de Amerikaanse veteranen in Margraten de negentig allang bent gepasseerd.

Maar wat u opinies ook mogen zijn, in een democratisch land als Nederland is het nu eenmaal 'de politiek, de regering en het parlement' die beslissen of u al dan niet gaat, blijft of terugkomt.

Oók ik heb in mijn tijd als Tweede Kamerlid voor of tegen uitzending moeten stemmen, maar wat mijn stem ook was, mijn steun voor de militairen was onvoorwaardelijk.

Ik heb u ook opgezocht in Afghanistan, en zoals iedere niet-militair was ik zwaar onder de indruk van uw professionaliteit, uw kameraadschap en geweldige inzet.

En dan kan ik alleen maar zeggen: voel u alstublieft erg trots – net als die stokoude Amerikaanse veteranen - dat óók u zich – waar dan ook ter wereld – heeft ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid.

Ik – als uw nieuwe gouverneur én namens heel
Limburg – ben u – én uw thuisfront – daarvoor in ieder
geval ongelooflijk dankbaar.

Ik wens u een hele goede Limburgse veteranendag.

Welkom reunie Veteranendag 2022, Nationaal Herdenkingspark te Roermond

- Eer om dit te mogen openen
- Goed dat u dit weer samen voor elkaar heeft kunnen organiseren
- Na twee jaar met dat rotvirus ook weer tijd om elkaar te zien en spreken
- Ik weet: zeker voor veteranen ontzetten belangrijk om elkaars gezelschap op te zoeken
- Om die unieke kameraadschap te vieren, maar ook herinneringen en ervaringen te delen
- En dat geldt denk ik net zo goed voor het thuisfront
- Geniet van deze middag, van de maaltijd, van de activiteiten en van elkaar.