

Tekst afscheidsvideo gouverneur Theo Bovens – maandag 19 april 2021

Beste Limburgers,

Dames en heren, jongens en meisjes

Dit is de laatste keer dat ik u als Gouverneur van Limburg toespreek.

U weet het: ik heb ervoor gekozen te stoppen als uw gouverneur en ik heb de minister gevraagd om – in afwachting van mijn opvolger – tijdelijk - een waarnemer aan te stellen. En dat is Johan Remkes.

Ik hoop en verwacht dat u hem als waarnemend Commissaris hetzelfde grote vertrouwen schenkt als ook ik van u heb gekregen. Vertrouwen waardoor ik mij altijd door u gesteund heb gevoeld.

In de afgelopen 10 jaar heb ik als uw Gouverneur mét u mogen werken aan een grensoverschrijdend Limburg. Niet alleen door onze contacten met onze buurlanden of in Europees Brussel verder uit te bouwen, maar ook grensoverschrijdend in denken en in doen.

We hebben samen aan een Limburg gewerkt waar plaats is voor iedereen.
Waar mensen die even iets extra's nodig hebben dat steuntje ook kunnen krijgen.

Een Limburg waar vooruitgang en innovatie de weg naar een gezonde en welvarende toekomst wijzen.

Een toekomst die tegelijkertijd hand in hand gaat met respect voor ons landschap, onze cultuur, tradities, erfgoed en identiteit,
Of, zoals ik het altijd omschreef: waar onze Limburgse ziel de ruimte krijgt.

Een Limburg waar we ons verleden koesteren door te eren en te gedenken.
Een Limburg waar we – onder andere door een echte Burgertop – naar elkaar luisteren en met elkaar rekening houden.
Een Limburg waar we integer, zuiver en respectvol met elkaar willen omgaan.

Ik zou heel veel voorbeelden willen noemen.
Van tastbare resultaten van vooruitgang, op vele terreinen.
Van bijeenkomsten waar de ambities en de energie vanaf spatte.
Van inspirerende en ontroerende ontmoetingen met mensen uit buiten- en binnenland;
maar met name ontmoetingen met Limburgers.

Allemaal met u.
Allemaal dankzij u.

Als ik de balans van de afgelopen 10 jaar opmaak, weet ik één ding zeker: samen hebben we ervoor gezorgd dat Limburg Nederland weer een stukje groter heeft gemaakt.

Beste Limburgers,

Mijn laatste handtekening als gouverneur van Limburg onder een officieel document – het was vrijdagmiddag laat – heeft alles met u te maken.

Ik heb de afgelopen 10 jaar talloze schouderklopjes mogen uitdelen, vele mensen mogen eren, onderscheidingen en oorkondes mogen uitreiken, soms ook namens koningin Beatrix en later namens koning Willem-Alexander.

Er is één onderscheiding die ik als zelfstandig Bestuursorgaan zélf mag uitreiken

Dat is de Gouverneurspenning, bestemd voor mensen of organisaties die iets speciaals betekenen voor Limburg, voor onze identiteit, voor ons DNA, en waar ik een bijzondere band mee voel.

Mijn laatste Gouverneurspenning wil ik graag uitreiken aan alle Limburgers die op welke manier dan ook hebben bijgedragen, en nu nog elke dag bijdragen aan het bestrijden van het corona-virus, en van de gevolgen van de corona-crisis.

Op welke manier dan ook:

-Als professional of als hulpverlener in de zorg, en dat in de meest brede zin van het woord

-Maar ook de mensen die voor toezicht en handhaving moeten zorgen; uw burgemeester, onze politie en onze BOA's.

- Alle mensen die de samenleving draaiende hielden in onderwijs, openbaar vervoer, vitale beroepen, maar ook breder: in onze economie.

-Als vrijwilliger bij één van de vele organisaties, stichtingen of verenigingen die Limburg zo sterk en sociaal maken.

-Als buurtgenoot: iemand in de straat, wijk of dorp, die klaarstaat om te helpen, een boodschap te doen of gewoon een praatje te maken en te informeren hoe het gaat, die contact maakt met alleenstaanden

Kortom, al die Limburgers die hebben bijgedragen door de helpende hand toe te steken tijdens corona, maar ook zij die ondertussen werken aan een beter Limburg voor de tijd ná corona.

Laten we elkaar nu, straks, morgen en overmorgen vasthouden. Wij zijn sterker dan corona.

De tekst

**Alle Limburgers die geholpen hebben de zorgen
Tijdens de coronacrisis 2020-2021
te verlichten**

**Maastricht 16 april 2021
Theo Bovens
Gouverneur van Limburg**

De Gouverneurspenning wordt momenteel gegraveerd en krijgt een speciale plek in het Gouvernement aan de Maas.

Hij is voor u!

Beste Limburgers,

Ja, ik neem afscheid met weemoed en met gemengde gevoelens. Maar anderzijds kijk ik terug op 10 fantastische jaren, waarin we met veel mensen goede dingen hebben gedaan en veel hebben bereikt.

Jaren waarin het mij was gegund de mooiste provincie van Nederland te mogen dienen, als uw commissaris,

Es uuche gouverneur

Daoveur wèl iech uuch vaan ganser harte bedaanke; 't waor veur mien gezin en miech 'n kedo
En iech bedaank mien team en al die ambtenere die zich veur de peblieke zaak mèt hart en ziel
eederen daag inzètte. Ze waore ouch veur miech 'ne groete steun !

Dames en heren,

Samen maken wij Limburg, samen zorgen wij voor een beter Limburg

Ik wil graag afsluiten zoals ik vorig jaar mijn 75 dagelijkse corona-blogs en podcasts heb afgesloten:

Ik heb groot vertrouwen in de kracht van Limburg

Zorg goed voor elkaar

En daarmee voor u zelf

Zoals we in Limburg gewoon zijn,

En zorg goed voor Limburg

Graag tot ziens

't Geit uuch good!