

Geachte heer/mevrouw,

Graag was ik er komende donderdag persoonlijk bij geweest, maar ben dan helaas verhinderd. Dit ligt in het feit dat wij (comité Heerlen) onze plannen rond 75 jaar bevrijding, waarvoor subsidie is verleend door de provincie, die avond gaan bekend maken in Heerlen.

Waar ik uw aandacht op wil vestigen is het volgende. De provincie hecht er bijzondere waarde aan dat in Limburg op uitgebreide schaal wordt stil gestaan bij 75 jaar bevrijding in september. Dit bevestigt weer eens dat het thema onder de aandacht gehouden moet worden, met name voor de toekomstige generaties. Graag zou ik in het coalitie-akkoord dan ook willen zien dat er onderzocht wordt of een provinciaal museum haalbaar is. Denk hierbij aan de 'voedingsbodem' die het Amerikaanse kerkhof in Margraten biedt. Wellicht komt er nu een antwoord waarbij wordt gewezen op een historisch centrum bij deze plek. Echter, aan de andere kant moeten we ons 'ook niet te kort doen'. Waarmee ik wil aangeven dat Limburg vijf roerige jaren heeft gekend, die niet vergeten mogen worden. De feiten liegen er niet om. Een museum waar onze oorlogsgeschiedenis geborgd en toegankelijk wordt gemaakt, dat zou het streven moeten zijn.

Altijd bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,  
Peter Pauwels,  
Sint Barbarastraat 52,  
6415 RW Heerlen.