

## MAAK VAN VRIJHEID EEN WERKWOORD

Verleden maand was het 74 jaar geleden dat de bevrijding van Limburg begon met de grenspassage van Amerikaanse militairen in Mesch op 12 september 1944. Het zou nog tot 3 maart 1945 duren voordat ook het laatste Limburgse dorp, Arcen, zich bevrijd kon weten.



Volgend jaar wil Limburg uitgebreider stilstaan bij deze feiten. Er zal plaats zijn voor herdenken, gedenken, eren én vieren. De voorbereidingen in veel gemeenten zijn al gestart en een speciaal Limburgs burgercomité heeft inwoners en organisaties opgeroepen met goede ideeën te komen. Een bezoek aan de speciale webpagina [www.limburg.nl/75jaarbevrijding](http://www.limburg.nl/75jaarbevrijding) kan ik u van harte aanbevelen (zie ook de QR code).

Het is belangrijk stil te staan bij de vragen: ‘waarom vieren we dit feest?’ en ‘wat vieren we?’. Het eerste antwoord zal al gauw zijn: ‘de vrede’, de afwezigheid van oorlog en oorlogsgeweld. Maar dat is volgens mij zeker niet het enige. We herkregen in ‘44-’45 onze vrijheid, de mogelijkheid om weer voor je mening uit te kunnen komen, je te organiseren in zelf gekozen verbanden en in een open, tolerant en democratische samenleving zelf de toekomst van streek en land mee te bepalen, niet onderdrukt, gemarteld of gedood te worden vanwege geloof, afkomst, geaardheid. Zo maar wat invullingen, die ongetwijfeld door u kunnen worden aangevuld en ingekleurd. We vieren dus ook en vooral: onze vrijheid.

In september bezocht ik de Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif, Noord Afghanistan\*, die daar deelnemen aan de internationale missie ‘Resolute Support’. Onder hen een behoorlijke groep Limburgers en een peloton en staf van het Regiment Limburgse Jagers. Ik ervoer met waardering de grote inzet en motivatie van deze militairen en hun collegae uit 22 andere landen om vrede te brengen in dit deel van de wereld. De missie bestaat uit het beschermen van trainers die het Afghaans leger, maar ook de andere publieke overheidsorganen les geven. Het besef is breed gedragen dat je vrede immers niet alleen op een slagveld kunt bereiken, maar dat ook een goed opgeleide bevolking, een integer functionerend overheidsapparaat en een op respect gebouwde samenleving noodzakelijk zijn om in vrede echte vrijheid te brengen.

Vrijheid komt niet vanzelf, zo leert mijn geloof dat al eeuwen. Vrijheid, zo ervoer ik in Afghanistan, vergt inzet en toewijding. Ook bij ons in Limburg kan en moet dagelijks gewerkt worden aan een respectvolle samenleving en een integere democratie. Zodat iedereen die hier verblijft zich kan ontplooien en daarmee die samenleving tot dienst kan zijn. Vrijheid is voor mij een kernwaarde die het waard is beschermd te worden, ervoor te strijden. Vrijheid is tegelijk recht én plicht, niet iets vrijblijvends. Vrijheid bezit je niet, maar wordt je door anderen geschonken, telkens weer.

Ik hoop dat u allen deel zult nemen aan één van de activiteiten rond 75 jaar bevrijding van Limburg in 2019 en 2020. En dat die deelname u mag inspireren om u telkens af te vragen: ‘wat kan ik doen om vrijheid voor mensen te bevorderen; in mijn straat, gezin, club, stad, provincie of wereld?’ Maak van vrijheid een werkwoord!

Theo Bovens, gouverneur van Limburg

\*) kort verslag en foto’s zie de facebookpagina [42 BLJ](#) (post van 6 september). Dit is het facebookaccount van 42 Bataljon Limburgse Jagers waar ik bij op werkbezoek was.

