

Welkom onthulling Europees Erfgoedlabel op 9 mei 2018 aan het Gouvernement aan de Maas

Welkom dames en heren, excellenties, collega-gouverneur...

Welkom hier aan de poort van het Gouvernement, het meest Europees gelegen huis van Nederland.

Meest Europees gelegen, want het ligt immers in het thuisgebied van Karel de Grote. Hier in Maastricht, aan het Onze Lieve Vrouweplein, kunt u nog steeds een biertje drinken waar de vader van Europa dat ook graag deed.

Meest Europees gelegen omdat we hier dichterbij onze buitenlandse burens wonen dan onze eigen landgenoten;

Brussel ook meer nabij is dan Den Haag;

en je met de trein altijd nog sneller in Parijs bent dan in Groningen...

En *meest Europees genegen* omdat hier – achter mij in dit huis in onze Statenzaal - het Verdrag van Maastricht werd getekend. Een memorabel moment dat zowel de stad als de universiteit internationaal behoorlijk op de kaart heeft gezet.

Een huis dat we vandaag letterlijk versieren met het Europese Erfgoedlabel.

En daar zijn we trots op.

Trots omdat we het uitgerekend in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed mochten ontvangen;

maar bovenal trots omdat het een prachtige kroon vormt op Europe Calling!, het jubileumprogramma dat we hier een jaar lang draaide rond de 25^e verjaardag van 'ons' Verdrag.

Waarbij we ook graag het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap danken, dat er bijzonder goed aan heeft gedaan om dit Verdrag van Maastricht, namens Nederland, voor te dragen voor deze status.

'Europa begint hier' zo staat op de plaquette die de minister zo dadelijk mag onthullen. En dat hier is in Maastricht, in Limburg, in Nederland.

Ofwel, wij delen onze trots ook bijzonder graag met de rest van het land; en dan is het goed dat bij deze onthulling ook leden van de *Commissie Europa en Internationaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten* aanwezig zijn...

... De commissie die er uitgerekend vandaag – op de Dag van Europa - voor koos om in Maastricht te vergaderen.

Ik vind het écht goed dat u hier vandaag aanwezig bent, want het Verdrag van Maastricht betekende immers ook de geboorte van het Comité van de Regio's.

Hét comité dat garant moest staan voor de bouw van Europa van onderop, vanuit de steden, de gemeenten en de regio's...

En ik denk dat ik niemand hier hoeft te vertellen hóe belangrijk dat is: bouwen vanuit de basis die nog te behappen is door de burger...

Dames en heren,

Met ons Europe Calling! programma bouwden we Maastricht om tot een werkplaats waar iedereen mocht komen sleutelen aan de toekomst van Europa...

... Een Europa dat zich voor aanvang van dit programma in zeer zwaar weer bevond. Zeker toen de Britten kozen voor een tocht naar de uitgang...

In meer dan 140 evenementen debatteerden velen over een 'beter' Europa waarbinnen iedereen zich 'betrokken, geborgen en gehoord' kan voelen.

Een debat dat wij – zeker nu we er aan geproefd hebben - bijzonder graag levend willen houden. Voorál nu we het aan onze stand verplicht voelen om de eer van het Europees Erfgoedlabel hoog te houden. Erg hoog zelfs...

Onze ambitie, dames en heren, is Maastricht blijvend op de kaart te zetten als de stad van het debat over de toekomst van Europa.

Wij de – de provincie Limburg, de stad en de universiteit Maastricht – gaan hier graag in voor met een programma met als voorlopige werktitel 'Working on Europe'. Maar we nodigen iedereen uit – dus ook het ministerie en de VNG – om hierbij aan te sluiten...

...om aan te sluiten bij een voortdurend debat waarbij we vooral ook sceptici én jongeren moeten zien te betrekken...

Sceptici die voorbij hun 'nee' best wel eens hele goede ideeën kunnen hebben over een ander – en wellicht – beter Europa...

en jongeren omdat hun vertrekpunt – het grenzeloze Europa waarbinnen zij opgroeiden – zoveel anders kan zijn dan dat van oudere generaties.

Zoveel leerde ook wel het Brexit-referendum waarin juist 'de-nooit-meer-oorlog-generatie' eerder voor een vertrek stemde, dan de jongeren die zich niet graag beknot zagen in hun bewegingsvrijheid...

Jongeren die ik nou ook even gebruik om een bruggetje te slaan naar minister Ingrid van Engelshoven aan wie ik zo dadelijk heel graag het woord geeft.

Want u weet dames en heren, zij heeft naast cultuur en wetenschap ook onderwijs in haar portefeuille. En de historicus in mij zou in dat onderwijs aan jongeren graag wat meer aandacht zien voor Europese geschiedenis en staatsinrichting.

Wat mij betreft, bestaat er immers geen betere kompas voor de toekomst van Europa dan ons gedeeld verleden....

En ik weet hierbij de Vader van Europa aan mijn zij. Want 'Europa begint wéér hier' net als meer dan 1200 jaar geleden...