

Afscheid Statenlid Rudy Tegels op 29 juni 2020

Beste mensen,

Beste Rudy,

Breng Tegels naar Maastricht, zo luidde in 2015 het motto. En zo geschiedde. Tot twee keer toe. Tot twee keer toe mocht ik Rudy Tegels installeren tot Statenlid.

Maar nu gaat hij terug naar Horst aan de Maas. Of beter: ging hij terug naar Horst aan de Maas. Want nog net voordat Corona haar lelijke gezicht liet zien, mocht hij weer een installatie meemaken. Ditmaal tot wethouder.

Na 5 jaar 'Maastricht' keert hij terug naar het gemeentelijk niveau. En in zijn geval begrijp ik dat eigenlijk wel heel erg goed. Want ik mocht ook tot twee keer toe een Statentour met hem meemaken.

De eerste keer draaide het om paarden; de tweede keer om schutters. Maar om welk ander thema het ook had gedraaid, ik maakte vooral kennis met een man die diep verweven zit in de haarvaten van zijn gemeenschap.

En dan snap ik dat hij de kans om die gemeenschap als wethouder te kunnen dienen, dat hij die kans met beide handen grijpt.

Van de andere kant snap ik ook heel goed dat die gemeenschap - zijn thuis - juist deze man aan een roer wil zetten. Zeker na dat geslaagde feestje dat het 800 jarig bestaan van Horst aan de Maas vorig jaar extra luister bijzette: dat enorme succesvolle OLS.

Natuurlijk, natuurlijk waren het die 'zes van Zerum' die dat grote Limburgse schuttersfeest naar Sevenum schoten, maar dat het – samen met die 1500 vrijwilligers – écht bijzonder goed draaide, zien velen toch echt wel als een speciale verdienste van voorzitter Rudy Tegels. En als dan één van die velen dat op Facebook verwoordt als – ik citeer: "Alles wat die Tegels in handen krijgt, verandert in goud.", dan snap ik wel dat Horst aan de Maas die Tegels juist weer út Maastricht wilde krijgen.

Al was hij het zelf die tot een volledige terugkeer besloot. Omdat hij zich nu voor de volle 100 procent wil focussen op het besturen van zijn 'hometown'; vandaar dat hij vandaag inderdaad weer afscheid neemt van Maastricht; van de Staten.

Na 5 jaar zoals ik net al zei.

5 Jaar zat hij hier voor héél Limburg. Waarbij vooral Ruimte, Landbouw en Natuur; Mobiliteit en Duurzaamheid; en ook even Cultuur en Samenleving op zijn bordje lagen; de Commissies waarin hij actief was.

Waarbij hij het vizier – figuurlijk dan toch – vooral op dieren richtte. Dat zou je althans kunnen concluderen als je ziet dat veel van de schriftelijke vragen die hij aan GS stelde gingen over meerbenige of gevleugelde schepsels.

Niet over zijn eigen paarden, maar wel over wolven, over vleermuizen, over otters, over bevers, over varkens, over wild ... over welk dier niet, zou je je bijna afvragen...

... al gingen niet alle vragen over dieren. Ze gingen ook over Stikstof, over een waterproof Limburg, over Venlo als studentenstad, over het openbaar vervoer naar Nijmegen...

Beste Rudy,

wat jouw standpunten over die diverse onderwerpen waren, was dus wel duidelijk. Maar wat de griffie nooit boven water kreeg, was waar die onderonsjes van jou met partijgenoten Mariska Werrij en Johan Geraats nou precies over gingen. En wat jullie nou zo veelvuldig aan het lachen bracht. Nu jij vertrekt, zouden we hen daar natuurlijk eens over aan de tand kunnen voelen. En zien of zo ook zonder jou nog zoveel plezier beleven...

Want vandaag moeten zij en wij dus verder zonder jou als Statenlid. Zullen al die dieren – met uitzondering van je eigen paarden – niet langer tot jouw directe aandachtsgebied behoren. Net zo min als al die andere topics waarvoor jij je hier inzette. Want sinds 4 februari – de dag dat jij je wethouder mocht gaan noemen – sinds die dag ligt al je aandacht en energie bij Wonen, Economie en Ruimtelijke Ordening; en wil je vooral bouwen, bouwen en nog eens bouwen...

Mij rest nu niet anders jou daarbij heel veel succes te wensen en je – namens heel Limburg – te danken voor je 5 jarige inzet voor onze prachtige provincie. En dat doe ik uiteraard met het bekende boeket bloemen en het traditionele pakket streekproducten.

Maar ik heb nóg iets voor je in petto. Omdat je niet alleen de Limburgers 5 jaar lang hebt vertegenwoordigd, maar eerder al negen jaar lang ook de inwoners van Sevenum en Horst aan de Maas in hun gemeenteraden, heeft het zijne Majesteit de Koning behaagd jou bij deze gelegenheid van dit afscheid te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beste Rudy, normaal zou ik dan zeggen dat ik je nu met veel genoeg de daarbij behorende versierselen mag opspelden. Maar het leven is momenteel nog niet normaal. Ik mág je ze niet opspelden, want dat gaat me niet lukken op 1,5 meter afstand.

Maar dat neemt niet weg dat je Maastricht nu gaat verlaten mét een lintje. En ik je daar wél met heel veel genoeg mee feliciteer.