

## 75 Jaar bevrijding Velden bij Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) de Vilgaard op 3 maart 2020

Dames en heren,  
en in het bijzonder jongens en meisjes,

Vandaag vieren we feest.

Feest omdat het vandaag 75 jaar geleden is,  
dat er een eind kwam aan vijf zwarte jaren.

Vijf zwarte jaren,

- waarin echte bullebakken ontzettend veel pijn en verdriet zaaiden,
- waarin kinderen als Mary en Annie werden vermoord om wie ze waren
- waarin heel veel mensen hun huis én hun leven verloren

én, óók heel verdrietig:

- burens vijanden werden...

Maar vandaag precies 75 jaar geleden ,  
ging het licht weer schijnen  
en mocht héél Limburg,  
zich weer '**vrij**' noemen.

En omdat niemand óóit meer in zo'n donkere,  
verdrietige tijd wilde leven,  
spraken Europese landen af,  
om één grote familie te worden.

Éen grote familie mét een volkslied waarin we zingen,  
dat álle mensen broeders worden.

Omdat verbroedering, broeders worden én  
weer vrienden worden met vijanden,  
het allerbeste medicijn is,  
tegen oorlog, strijd en geweld.

Ook hier in Velden heeft men dat goed begrepen  
om - héél Limburgs - juist carnaval te gebruiken  
om de 'band met de burens' weer beter te maken.

Want was het hier niet de Gekke Moondaagvereniging De Wuilus,

die als eerste de hand uitstak om weer broeders,  
weer vrienden te worden met de mensen van Straelen?

Daarom vond die gedwongen voettocht van toen,  
een paar weken geleden nóg eens plaats,  
maar stonden de mensen daar  
nú met bloemen klaar...

Maar verbroederen, jongens en meisjes,  
is niet alleen iets voor landen en volwassenen.

Verbroederen is iets,  
waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.  
Óók in de klas en op het schoolplein

En daarom vind ik het zo mooi  
dat jullie zojuist een vliegtuig kregen,  
want dat deed me meteen denken  
aan de Franse piloot Antoine.

Piloot Antoine, die als hij hoog in de lucht vloog,  
en naar beneden keek, **niet** kon zien,

- wélke kleren mensen droegen,
- wélke kleur huid ze hadden,
- of wélk geloof ze geloofden ...

En zo bedacht hij daar hoog in de lucht  
een mooi sprookje,  
jullie kennen het misschien wel,  
het heet 'De Kleine Prins'.

Het sprookje gaat dus over een klein prinsje,

dat op zoek is naar een vriend  
maar eigenlijk niet zo goed weet,  
hóé hij die moet vinden.

Totdat hij een vos ontmoet,  
die hem daarvoor het geheim verklapt,  
en wel:

“Je moet nooit alleen met je ogen kijken,

maar altijd met je hart.

Want alleen met je hart kan je echt goed zien.”

De vliegenier schreef het sprookje in de oorlog...

... Een oorlog die hij zelf helaas niet overleefde

want in de zomer van 1944

werd zijn vliegtuig uit de lucht geschoten....

Maar misschien juist daarom,

kunnen jullie elke keer als jullie het vliegtuig zien,

even aan het grote geheim denken

dat hij deelde in De Kleine Prins, en wel,

ik zeg het nog een keer:

“Kijk altijd met je hart”

Een geheim dat niet alleen voor kinderen geldt,

maar óók voor volwassenen, voor volken en voor landen.

Zodat we nooit meer zo'n oorlog krijgen,

als waarvan Velden en heel Limburg

werd bevrijd.

Vandaag precies 75 jaar geleden.

Sehr geehrter Bürgermeister Hans-Josef Linßen,

vorhin teilte ich mit den Schulkindern das Geheimnis aus dem Buch „Der kleine Prinz“,  
wie man Freunde werden und bleiben kann, nämlich:

„Man sollte nicht nur mit den Augen sehen,

sondern immer mit dem Herzen.

Denn nur mit dem Herzen kann man wirklich gut sehen.“

Sie und ich wissen: ein Geheimnis, das nicht nur für Kinder gilt.

Schön, dass Sie heute da sind.